



Op de voorgaande foto zie je de Vader van het weeshuis Radu met Bennie van shoebox4RO en een aantal kinderen van het weeshuis bezig met doosjes lossen.

's-Middags werd het een drukte van belang bij het weeshuis in Peciu Nou.

Alle kinderen van de verschillende locaties van Caritas kwamen bij elkaar en ook andere kinderen uit het dorp waren uitgenodigd bij de pakjesmiddag aanwezig te zijn.

Op de bovenstaande foto kijken de kinderen vol spanning uit naar het doosje wat ze zo meteen zullen krijgen.

Op bovenstaande foto een aantal van de kinderen die met hun gekregen doosje uit Holland richting huis gaan.



In Peciú Nou zijn doosjes gemaakt door Ruurlo en Barchem uitgedeeld aan de kinderen die zaterdagmiddag in het weeshuis gekomen zijn.

Ook hebben we daar doosjes achter gelaten die de dagen daarop door de mannen van Shoebox4RO rondgebracht zouden worden met behulp van een busje van Caritas.



Fantastisch om te zien en te beleven hoeveel kinderen er blij gemaakt worden met een in Holland gemaakt schoendoosje door Hollandse kinderen.



We zijn er wel achter gekomen dat het heel belangrijk is dat de doosje gemerkt zijn met “jongen” of “meisje” en dat de leeftijd van de inhoud van de doos er bij vermeld staat.



Zo zagen we ook dat de kinderen van de leeftijd 12 tot 15 jaar er een beetje bij in schieten.

In Roemenië blijven de kinderen tot een leeftijd van 14 of 15 jaar op de “basisschool” terwijl in Holland de kinderen met een leeftijd van 12 jaar al van school af gaan.

Misschien dat we aan deze dingen een volgende keer (vooraf) iets meer aandacht moeten besteden?



Er werd voor ons voorgedragen en gezongen door sommige kinderen.

Na een feestelijke zaterdagmiddag en –avond in het weeshuis en een overnachting daar, ben ik zondag naar Ciacova gereden om daar met de mannen van Shoebox4RO de laatste spulletjes en gevulde schoendoosjes te lossen. De vrachtauto komt hier eindelijk helemaal leeg!



Op de foto een Roemeense vrijwilliger samen met Bennie van de stichting Shoebox4RO.

In Ciacova heb ik kennis gemaakt met Raluca Chirtan die ervoor zorgt dat alles bij de kinderen en op de goede plekken terecht komt.

Ze vertelde dat 's-Middags een Kerstviering plaats zou vinden in het dorp waar veel van de kinderen die een pakketje zouden krijgen al bij elkaar zouden komen.

De mannen van Shoebox4RO waren bij die Kerstviering uitgenodigd en zijn daar ook naar toe geweest.

Helaas had ik met een aantal oude bekende afgesproken en wilde ik mij voorbereiden op mijn thuisreis naar Holland.



Op de foto zie je Raluca Chirtan die helpt om de laatste pakketjes te lossen in Ciacova.



**Op maandagmorgen ben ik vertrokken richting Holland en hadden de planners bij Hoftijzer een terugvracht geregeld die ik in Oostenrijk laden kon voor Helmond in Nederland.
Zo hebben wij een gedeelte van de dieselolie vergoed gekregen door de betaalde lading.**



Op de foto de vrachtauto door de wasstraat in Asten om de modder er af te wassen.



Na een voorspoedige terugrit heb ik de oplegger op woensdag 21 december weer af kunnen koppelen bij Knapen en Deurne en hebben we de vrachtauto de volgende dag weer terug gebracht naar Scania in Deventer.

Bij deze gelegenheid wil ik namens alle mensen en kinderen in Roemenië alle vrijwilligers, alle sponsors, alle bedrijven en iedereen in Holland die op de een of andere manier bijgedragen heeft deze hulptransporten mogelijk te maken ontzettend bedanken voor jullie bijdrages. Ze waren en zijn welkom.

Vooraf en met name de kinderen van de scholen uit Mook, Barchem en Ruurlo heel veel bedankt voor het maken van jullie speciale, mooi versierde gevulde schoendoosjes.

Kijk nog maar eens op de foto's naar de blijde en lachende gezichtjes van al die mensen en vooral de kinderen in Roemenië.

Dat is waar we het allemaal voor doen!